

SLÄKTFÖRENINGEN JJB SJÖSTRANDS

21:A MÖTE

hålls på hotell Villa Vik i Gårdsby-trakten 7-8 september 2019

MÖTESBERÄTTELSE

Släktmötet arrangerades av SLÄKO2019 bestående av Kristina Ajaxon (II) och Herta Sjöstrand (XII) med lite stöd av David Sjöstrand (XI) och Håkan Sjöstrand (XII).

De hade planerat och fixat ett mycket fint släktmöte som uppskattades av 40-tal deltagare. Teman på mötet var att släktföreningen nu fyllt 60 år samt våra släktrötter och släktnamnets uppkomst 1769. Vädret var på lördagen blandat med först mulet och lite regn men sedan uppklärnande och sol samt på söndagen sol och ca 15° varmt. Släktföreningen tackar SLÄKO2019 för ett väl utfört uppdrag !



Lördag den 7 september:

Mötet hölls på hotell Villa Vik vid Toftasjöns strand strax nordöst om Växjö i Gårdsby-trakten. Mötesdeltagarna anlände och checkade in på hotellet vid 13-tiden och sedan bjöds på lunch. Årsmötet började ca 14.30 medan barn och ungdomar deltog i geocoaching ledda av Björn Sundblad.

Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse samt mötesberättelse kan ses på hemsidan. På årsmötet förutom normal formalia antogs motion enhälligt avseende digitalisering av årsbrev etc. Så from hösten 2019 sändes information och medlemsutskick via epost. Då ca hälften av kostnaderna för föreningen har varit porto och utskick kan detta nu läggas på sponsring av kommande släktmöte. Susanne Lorenzatti Sjöstrand (XIII) valdes till hedersmedlem. Hon har som enda släkting varit med på alla 21 släktmöten och varit aktiv i föreningen på flera positioner. Vidare redovisade styrelsen arbetet gällande föreningens vidare vitalisering med uppdaterad information och många nya släktdokument på hemsidan jjbs.se (som har ca 150 besök/månad) där det nu finns 18 syskon med respektive-berättelser att läsa. Facebookgruppen är nu också större med 62 medlemmar. Efter fika fortsatte sedan Håkan Sjöstrand (XII) med ett föredrag ”Släktföreningens 21 släktmöten och 60 år 1959-2019”. Sedan fortsatte Carin Brundin (IV) med ”Släktbrevens berättar” och avslutningsvis Olof Sjöstrand (IV) ”Vad finns i släktarkivet och syskonberättelserna”.

Presentationerna avslutades vid 17.15-tiden och alla fick lite tid att göra sig iordning till släktmiddagen i stora salen på hotell Villa Vik som började ca 18.15. Familjen Lorenzatti Sjöstrand höll i sångerna under middagen och tal hölls av ordföranden. Innan kaffet hölls släktgrenspresentationerna med 6 grenar närvarande.

Efter middagen samkväm i trädgårdsvillan med småländsk släkttipsrunda, förfriskningar, tilltugg och trevlig samvaro med gitarrspel av Richard Blomdahl (VI). Vidare diktdeklamation av Kristina Ajaxon (II) ur ”Acceptera det inte” av Ingrid Sjöstrand (II) och Sten Walther (II) fortsatte med ”Dikt till mor på 50-årsdagen” av Lasse Sjöstrand (II). För övrigt blev vinnare av tipsrundan Jessika Bolin Sjöstrand (XII) tätt följd av Sten Walther (II) och Gunnar Blomdahl (VI). Sedan gick de flesta till sängs före midnatt.



Söndag den 8 september:

Efter mycket god och stor frukost avfärd vid 9-tiden med buss mot släktrötterna runt Gårdsby under ledning av Olof Sjöstrand (IV). Första stoppet blev platsen där Sjöatorpet låg och som numera är bebyggt med nyare bebyggelse och inget finns kvar av torpet som låg några 100-tal meter från Helgasjöns strand.

Här växte Theodor Johannesson (1758-1846) upp med pappa Johannes Månsson (1730-1794) och Theodor antog vårt släktnamn 1769 då han var 11 år gammal och anmodades att byta namn när han skulle börja på läroverket i Växjö då det redan fanns elever med samma namn. Då antog Theodor istället släktnamnet Sjöstrand då familjens bostad just var vid sjöstranden.

Många i släkten ville ta sin bild här vid Helga-sjöstranden.

Färden fortsatte längs smala grusvägar i Smålandsskogen och vidare genom vackra ekbackar i sensommarsolens sken förbi Ekås gamla prästgård. Efter kort uppehåll fortsatt färd till Gasslanda Skjutsrättaregård som var gården där Theodor bodde 1797-1827 när han var kommunister i Gårdsby församling.



Här kort bensträckare och Olof berättar om Theodors tid där. Först flyttade han in med Ulrica Eleonora född de Maré. De fick 4 barn, men i katastrofens år 1808 förlorade han inom två månader hustru och två döttrar i böldpesten. Ensam med två minderåriga pojkar gifte han om sig samma år med Rebecka f Wetterling. De fick 8 barn, 3 döttrar och 5 söner. Alla nådde vuxen ålder.



Efter 30 år i Gårdsby flyttade familjen till Algutsboda.

Färden gick sedan vidare mot Gårdsby kyrka ca 4-5 km på smala och krokiga vägar. Vid Gårdsby kyrka besökte vi kyrkan och tittade på tjänstgöringstavlan. Kyrkkaffe med bulla och frukt intogs på kyrkbacken i solskenet.



Vid 11-tiden fortsatte färden till Kråkenäs herrgård där Theodors dotter Ulrica Rebecka (1827-1908) bodde hos fröknarna Ribbing.

Här berättade Olof mer om Theodor och familjen som 1827 flyttade vidare till Algutsboda.



På återfärden till Villa Vik passerade vi Toftasjöns nordspets, där Theodors farfar Måns Månsson (1689-1777) levde som bonde. Nedan målning över Tofta by enligt karta 1767 av Toni Sjö.



Åter vid hotell Villa Vik strax före 12 och uppställning för släktmötesbilden på hotellets stora trappa innan gemensam lunch där släktmötesdeltagarna tackade SLÄKO2019 för det mycket trevliga mötet.

Nästa släktmöte blir i Algutsboda-trakten i september 2022 och ordnas av Anna-Lena Naraghi (II), Gunnar Blomdahl (VI) och Kristina Sjöstrand (XI).

Förslag på tema för detta möte är syskonberättelser och utvandrarbygd.

Väl mött då.

Bälinge i oktober 2019

Håkan Sjöstrand, ordförande i JJB Sjöstrands släktförening

Se även föreningens hemsida på jjbs.se